

## **Verleden, toekomst – maar ik leef NU**

Serie: Wat leerde Jezus ons eigenlijk?

Ik las van de week een uitspraak van Nicky Gumbel. Nicky Gumbel is vooral bekend als auteur van de Alpha-cursus, die een korte kennismaking met het christelijk geloof geeft.

*Nicky Gumbel schrijft over zijn eigen leven:*

*In de afgelopen veertig jaar als christen heb ik grote spirituele hoogtespunten meegemaakt; momenten waarop ik de Heilige Geest heb ervaren, Gods liefde heb gevoeld, de vreugde van andere mensen zag die Jezus leerden kennen, zag hoe gebeden werden verhoord en hoe het koninkrijk van God steeds meer vorm kreeg. Maar ik zie ook spirituele dieptespunten, gevoelens van verlatenheid, rouw, teleurstelling, mislukking, verleiding, weerstand, gezondheidsproblemen en oververmoeidheid...*

Ik ben ervan overtuigd dat velen van ons wel zo'n zelfde soort getuigenis hebben. Je zou misschien andere woorden kiezen. Soms gaat het voor de wind, en soms heb je tegenwind. Soms ervaar je God als heel dichtbij, maar soms ook als ver weg. Soms voel je sterk, maar er zijn ook momenten van kwetsbaarheid. En op een bepaalde manier is het 'prettig' om te lezen dat een grote, succesvolle man als Nicky Gumbel deze dingen opschrijft. Hij is eerlijk.

*En vandaag wil ik een beetje bij deze spanning stilstaan.*

Een paar weken geleden heb ik gesproken vanuit 'de Bergrede'. We hebben gezien dat het centrale onderwijs van Jezus, het onderwijs is over het 'Koninkrijk van God'. Bij voortdurend legt Jezus, vaak ook met behulp van allerlei voorbeelden, uit hoe het omgaan met elkaar functioneert in Gods Koninkrijk.

En het wordt al snel duidelijk dat het Koninkrijk van God niet een aards koninkrijk is, het is geen geografische plek op aarde.

Het koninkrijk van God of (Koninkrijk van de Hemel) gaat over:

- Wie God is, - hij is Vader, Zoon en Geest (meervoud)
- Het gaat over hoe Vader, Zoon en Geest met elkaar omgaan.
- Het gaat over liefhebben
- Het gaat over dienstbaarheid
- Het gaat over het ontbreken van onrecht en zonde (en de pijn die daar het gevolg van is).
- over vreugde en blijdschap
- over creativiteit

Jezus bidt:

<sup>10</sup>*laat uw koninkrijk komen  
en uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel. (Matteus 6)*

En wij bidden dat samen met Hem.

Wij, alle mensen op aarde zijn uitgenodigd om deel te nemen in die liefdevolle gemeenschap van Vader, Zoon en Geest.

In Galaten 5 wordt de vrucht van de Geest beschreven, de vrucht van het deel hebben aan deze gemeenschap, de vrucht van het deelnemen in deze relatie.

Galaten 5

<sup>22</sup>*Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, <sup>23</sup>zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.*

Hoe lijkt het jou om in een wereld te leven waarin iedereen zich hierdoor laat leiden?

Het is diezelfde wereld die beschreven wordt door de profeet Jeremia en in het boek Openbaring.

### Openbaring 21

<sup>1</sup>*Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer.* <sup>2</sup>*Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht.* <sup>3</sup>*Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 'Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn.'* <sup>4</sup>*Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.'* <sup>5</sup>*Hij die op de troon zat zei: 'Alles maak ik nieuw!'*

Er is een grandioze toekomst. Een toekomst waar we vol vertrouwen naar uit mogen kijken. Gods Koninkrijk is een plaats van gerechtigheid, er zal geen onrecht meer zijn...

Jezus leert ons bidden:

<sup>10</sup>*laat uw koninkrijk komen  
en uw wil gedaan worden  
op aarde zoals in de hemel. (Matteus 6)*

### Is het Koninkrijk van God nu iets van het HEDEN of is het iets voor de TOEKOMST ?

Er is een bekende theoloog *George Eldon Ladd* en zijn opvatting over het Koninkrijk van God wordt breed omarmd. Hij was in de vorige eeuw professor op Fuller Seminary. En zijn inzichten hebben voor mij, niet alleen voor mij, veel vragen beantwoord. Hij zegt het volgende:

*Het 'einde der tijden' vindt haar aanvang in het leven, de dood en de opstanding van Jezus. Daarom zijn er aspecten van het Koninkrijk van God die er al zijn en aspecten die nog moeten komen. (already – not yet)*

-Ja, wij zijn uitgenodigd om NU AL deel uit te maken van God's Koninkrijk!

-Ja, het Koninkrijk van God MOET NOG KOMEN!

Dit geeft inzicht in de realiteit van onze levens.

Ik begon vanochtend met die bespiegeling van Nicky Gumbel op zijn leven. Het zou *mijn eigen bespiegeling* kunnen zijn: Ja, er waren diepe Godservaringen. Ja, er was ook eenzaamheid en mislukking. En de kans is groot dat ook jij jezelf hierin herkent...

We leven nog niet in die wereld waarin alle kwaad is veroordeeld en alles tot herstel is gekomen, die wereld uit Openbaring 21

*'Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn.'* <sup>4</sup>*Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.'*

Dat is onze toekomst. We zijn onderweg, als kinderen van God. En Jezus is op Zijn *'Missie van Herstel.'* Een missie voor deze wereld en een missie voor jou persoonlijk. Alles wat God doet, heeft met redding en herstel te maken.

### Johannes 3

<sup>16</sup>*Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.* <sup>17</sup>*God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.*

Redding en herstel is voor iedereen beschikbaar. Iedereen is uitgenodigd om deel te nemen aan het leven van Jezus Christus. Ook voor mensen die het goede nieuws van Jezus niet hier op aarde hebben kunnen ervaren is er hoop.

Ik ben dankbaar dat ik opgegroeid ben in een gezin waarin ik heb kunnen kennismaken met de liefde van God. Maar ik had natuurlijk ook in Afghanistan of in de GAZA-strook geboren kunnen worden en worden opgevoed met een diepe haat naar anderen. *Het is genade dat ik hier sta.....geen verdienste.... Het is genade dat we in een vrij land leven....geen verdienste.*

Maar er is gelukkig hoop voor iedereen!! God houdt niet meer van jou dan van die persoon in de GAZA-strook of in Afghanistan... God houdt van al zijn kinderen!

### Johannes 5

<sup>24</sup>*Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven.* <sup>25</sup>*Ik verzeker u: er komt een tijd, en het is nu al zover, dat de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en dat wie hem horen, zullen leven.*

God is rechtvaardig, Hij is geen God van willekeur. Iedereen is uitgekozen om 'Ja' te zeggen tegen Gods uitnodiging. En als we zijn onvoorwaardelijke liefde omarmen. Als we gaan leren leven, samen met God, dan begint ons proces van herstel. Hebben wij herstel nodig? *Ik wel!!*

Elk mens heeft herstel nodig! Het is helaas niet zo dat zodra we Gods onvoorwaardelijke liefde voor ons ontdekken, dat er op een magische knop gedrukt wordt en dat al onze emotionele wonden in één klap genezen zijn. Het is het begin van een reis waarin we onze angsten mogen afleggen en steeds meer leren leven vanuit vertrouwen, vanuit geloof. We leren God steeds beter kennen. Het Koninkrijk van God is *Already – Not yet*.

We kunnen al genieten van de relatie met God, van zijn liefde en herstellende kracht in ons leven. Maar er is nog duisternis in deze wereld, er is nog duisternis in onszelf.

### Matteus 6

<sup>12</sup>*Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.*

<sup>13</sup>*En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.*

Er komt een dag dat we dit gebed niet meer hoeven te bidden....zover is het *nog niet – Not yet*

We leven in de tijd dat het kwaad in ons leven wordt geoordeeld, in de tijd dat we herstel mogen ontvangen. Meestal als we in de nieuwe testament lezen over oordeel, dan staat er in het Grieks het woordje 'Krisis'. We weten wat dat betekent, crisis (NL). Het is in situaties van crisis, situaties waarin we geconfronteerd worden met onze gebrokenheid, situaties waarin de consequenties van zonde zichtbaar worden, dat God herstel brengt, God is een God van herstel. Hij is een goede Vader die zijn kinderen gezond en gelukkig wil zien. *(Net zoals wij onze kinderen gezond en gelukkig willen zien)*  
Weet je nog wat Jezus zei in Matteus 9 (vorige preek)

<sup>10</sup>*Toen hij thuis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen.* <sup>11</sup>*De farizeeën zagen dit en zeiden tegen zijn leerlingen: 'Waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars?'*

<sup>12</sup>Hij hoorde dit en gaf als antwoord: 'Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. <sup>13</sup>Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: "Barmhartigheid wil ik, geen offers." Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.'

Jezus is onze dokter, Hij is altijd dichtbij. Zelfs in onze moeilijkste momenten, in momenten van crisis, op de momenten dat wij denken dat we alleen zijn, zelfs dan is Hij dichtbij. Op de momenten dat wij Hem niet of nauwelijks kunnen ervaren, ook dan is Hij dichtbij. Hij verlaat ons nooit.

De apostel Paulus zegt het als volgt:

2 Korintiërs 12

<sup>9</sup>maar hij zei: 'Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.' Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. (NBV)

of

<sup>9</sup>Maar de Heer zei tegen mij: 'Ik ben goed voor je, meer heb je niet nodig. Want alleen iemand die zwak is en lijdt, kan aan iedereen laten zien hoe machtig ik ben.' (BGT)

In momenten van crisis, in momenten van 'oordeel', wanneer de consequenties van zonde openbaar worden, op momenten waarin de gebrokenheid van deze wereld openbaar wordt in jouw en mijn leven:

- is Gods genade genoeg
- en is er een moment waarop Gods herstellende onvoorwaardelijke liefde zichtbaar kan worden.

God is een God van herstel! Hij is een liefhebbende vader en hij is toegewijd om alles wat ons kwelt en kwaad doet, te vernietigen.

Gods Koninkrijk is *Already – Not yet*.

We leven in de tijd dat Gods tegenstander nog rondgaat en leugens verspreid.

De dood is nog onder ons. Er komt een dag dat satans tijd definitief voorbij is.

Tot die tijd bidden we:

Matteus 6

<sup>12</sup>Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij hebben vergeven  
wie ons iets schuldig was.

<sup>13</sup>En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons uit de greep van het kwaad.

AMEN